

twee

Geliefde broeders en zusters

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen geenzins voorbijgaan Mt 24: 35

De maand september is de maand van de Bijbel in Bolivia. Dan wordt herdacht dat in het jaar 1568 de eerste Bijbel in het spaans werd gepubliceerd. Door de gemeentes in Riberalta werden veel activiteiten georganiseerd om de bewoners te laten weten dat het belangrijk is dat ze de Bijbel lezen omdat wat erin geschreven staat de waarheid is en levens verandert. het boliviaanse bijbelgenootschap is actief om het mogelijk te maken dat iedereen een Bijbel kan kopen, er zijn Bijbels te koop voor een lage prijs. OANSA organiseerde een bijbelolympiade waaraan een groot aantal kinderen en teeners deelnamen. Er waren prijzen aan verbonden, dat trok de deelnemers natuurlijk aan. De winnaars ontvingen een medaille. Er werden veel traktaten verdeeld door de hele stad, de gevangenis werd bezocht waar driehonderd gevangenen het evangelie hoorden en verschillende gemeentes hielden openluchtdiensten om riberalteños te bereiken die niet naar een gemeente gaan maar wel worden aangetrokken door zo'n openluchtdienst. Van onze gemeente uit, in samenwerking met twee andere gemeentes organiseerden we twee diensten in de openlucht op de kruising vlakbij ons kerkgebouw. Daarvoor hadden we toestemming van de burgemeester. Er waren genoeg hulpvaardige handen om alle kerkbanken naar buiten te brengen en ze daarna weer op te ruimen. Er werd een muziekgroep uitgenodigd, er werden getuigenissen gegeven, anderen droegen bij met een lied, en er was veel samenzang. Centraal stond natuurlijk het Woord wat werd doorgegeven waarin de Bijbel het thema was. We zijn de Here dankbaar dat we in Bolivia nog altijd de vrijheid hebben om mensen te bereiken met Gods Woord. Wel moesten dit jaar een aantal activiteiten verschoven worden naar een latere datum vanwege een rookontwikkeling door de hele stad die werd veroorzaakt door bosbranden in de omgeving die waren ontstaan door onvoorzichtigheid met het afbranden van akkers en grasland. Tot slot werd er een mars voor de Bijbel op touw gezet, waaraan veel gemeentes aan deel namen. De gemeenteleden werden geïnformeerd wat ze konden bijdragen om deze mars inhoud te geven. Velen kwamen met bijbelteksten geschreven met grote letters op spandoeken. Anderen hadden hun auto versierd met bijbelverzen, tekeningen en andere versieringen. Het was die middag heel erg warm, toch was de opkomst groot. An het eindpunt van de mars werd er een dankdienst gehouden en daarmee werd de maand van de Bijbel afgesloten.

We hopen en bidden ervoor dat de interesse naar het Woord van God is gewekt, dat veel mensen in Riberalta een Bijbel zullen kopen en lezen zodat hun leven wordt veranderd door „Het Boek,,.

Dank u wel broeders en zusters voor uw meeleven, gaven en gebed.
In de Here Jezus met u verbonden groet ik u. Tonnie de Jong.



Mars
voor de
Bijbel

