

Riberaalta mei 2024



Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Joh 19:30

Geliefde broeders en zusters

Tetelestai was een woord in het grieks wat op verschillende manieren werd gebruikt. Wanneer een slaaf het aan hem opgedragen werk had voltooid, ging hij naar zijn meester en zei "Tetelestai" Het werk is gedaan.

Als een priester voordat hij een lam offerde, het lam observeerde op defecten en er geen vond zei hij "Tetelestai" perfect verklaard.

Als iemand een schuld had afbetaald werd de rekening onderschreven met "Tetelestai", volledig betaald.

Toen de dodezeerrollen werden gevonden waren er ook rekeningen bij die onderschreven waren met "Tetelestai".

De Here Jezus als het perfecte lam van God heeft de schuld van onze zonden volledig betaald. Het verlossingswerk wat de Vader Hem had opgedragen heeft Hij voltooid zodat wij, zondaren gered zouden worden van de eeuwige dood.

Hudson Taylor, de meest bekende zendeling die de Here heeft gediend in China, kwam tot geloof door het lezen van een traktaat waarin hij las over het volbrachte werk van Christus. Hij was toen 17 jaar, las vanaf zijn 13^e niet meer in de Bijbel. Als zijn vader aan tafel de Bijbel las had Hudson geen oor voor het woord en ook het gebed had hij achterwege gelaten. Wat was het probleem? Hudson wist veel over de Here Jezus maar kende Hem niet persoonlijk als zijn Verlosser. Daar kwam op zekere dag verandering in. Die dag was hij alleen thuis. Hij was niet aan het werk en verveelde zich. Hij zocht tussen de

boeken van zijn vader naar een boek wat hem zou kunnen interesseren. Dan vond hij een mandje met traktaten, zocht daar één van uit en ging ermee naar de voorraadschuur en begon te lezen. De zin „het volbrachte werk van Christus“ trok zijn aandacht. Hudson vroeg zich af wat dit betekende. Vlak voordat de Here Jezus stierf zei Hij: „Het is volbracht.“ Wat is het wat Christus heeft volbracht? vroeg Hudson zich af. Al lezend begon hij te begrijpen dat de schuld van onze zonden en die van de hele wereld volledig is betaald door Christus en dat daar niets aan toegevoegd hoeft te worden. Dan vroeg hij zich af: Als alles is betaald; wat moet ik dan nog doen? Niets kan ik eraan toevoegen behalve dat ik geloof in het volbrachte werk van Christus aan het kruis en Hem aan te nemen als mijn Verlosser. En dat was precies wat hij deed. In de voorraadschuur knielde hij neer en nam de Here Jezus aan als zijn Verlosser. Vanaf deze dag veranderde zijn leven helemaal.

Met goede vrijdag en pasen hebben we als gemeente twee openluchtdiensten gehouden voor ons kerkgebouw wat tegenover het stadsplein is gebouwd. Het had de hele dag geregend maar tegen de avond klaarde het op. Een gedeelte van de kerkbanken werden buiten neergezet, een geluidsinstallatie werd opgebouwd en voor de dienst zou beginnen begonnen we traktaten te verdelen en mensen uit te nodigen voor de dienst die om 20⁰⁰ uur zou beginnen. De kerkbanken begonnen zich te vullen en na twintig minuten moesten er meer banken aangedragen worden. Er waren fotocopieën verdeeld met paastliederen zodat de mensen konden meezingen. Alles liep perfect tot een uur of negen; toen begon het te regenen. Omdat de regen steeds meer toenam moesten we snel de banken naar binnen brengen, waarna de dienst verder binnen gehouden moest worden. De voorganger die we hadden uitgenodigd hield een preek over het volbrachte werk

Christus. Omdat er ook ongelovigen onder de toehoorders waren, legde de voorganger heel duidelijk uit dat de schuld van onze zonden volledig door de Here Jezus is betaald toen Hij stierf aan het kruis van Golgota en moedigde de aanwezigen aan om te geloven in het volbrachte werk van Christus en Hem toe te laten in hun leven. Dat hun zonden zouden worden vergeven en dat ze er zeker van zouden zijn eeuwig leven te hebben. We bidden ervoor dat de Here heeft gewerkt door zijn woord en dat er mensen tot geloof zijn gekomen.

Op paaszondag hielden we om half zes 'smorgens nog een dienst in de openlucht. Ook deze werd goed bezocht. De voorganger hield een preek over de gebeurtenissen rond het graf van de Here Jezus op paasmorgen. De nadruk lag op de woorden van de engel tot de vrouwen die het graf kwamen bezoeken. "Weest gij niet bereesd; want ik weet dat gij Jezus zoekt de gekruisigde. Hij is hier niet want hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft. Komt en ziet de plaats waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Mat 28:5-7

Onze opdracht als gelovigen in de Here Jezus kunnen we lezen in deze woorden: "En gaat terstond op weg en zegt.... Nu we nog de tijd hebben en in vrijheid deze geweldige boodschap door kunnen geven moeten we op weg gaan en gehoorzamen aan deze opdracht. De komst van de Here Jezus komt steeds dichterbij. laten wij ons ervoor inzetten dat nog heel veel mensen aan Zijn gemeente worden toegevoegd.

Broeders en zusters; heel hartelijk bedankt voor uw gebeden en gaven. In de Here Jezus met u verbonden

Tonnie de Jong,